



staatsbosbeheer

# HET HOUTEN PAD VAN THEODOOR



Een avontuurlijke speelroute bij Orvelte



## Het Houten pad van Theodoor

Verlangend keek het varkentje Theodoor, elke dag tussen de planken van zijn hok door, naar het smalle houten pad. Wat zou hij graag eens over dat pad wandelen. Maar ja, zijn hok zat dicht en hij kon er niet uit.

Op een dag kwam er een meisje langs gewandeld dat het hok voor hem opende. Theodoor kon zijn geluk niet op. Hij was vrij en eindelijk kon hij het smalle houten pad bewandelen. Hij huppelde voor het meisje uit het pad op. Hij zag de houthakker een boom omhakken. Alles ging kapot en Theodoor werd kwaad. Maar de houthakker vertelde dat de nieuwe jonge bomen ruimte en licht nodig hadden om te groeien en Theodoor keek om zich heen en zag de jonge bomen nu in het zonlicht staan.

Het meisje en de houthakker maakten een grote holle boom voor Theodoor. Daar kroop hij in en stelde zich voor hoe het was om een boom te zijn. Met het meisje vervolgde hij het pad en kwam bij het kreupelhout, waar hij doorheen kroop. Hij voelde zich net een wild zwijn, ploeterend door de wildernis. Op het pad kwamen ze vele obstakels tegen, ze slingerde aan touwen, liepen over wiebelend hout en klommen op elfenbankje. Nadat ze over een brug waren gelopen werd de weg versperd door een kudde schapen, die het pad overstaken. Even rustten Theodoor en het meisje uit tot de schapen voorbij waren gewandeld. Vol goede moed vervolgden zij het pad en daar klonken vreemde geluiden. Dat waren geen vogels, geen kikkers en ook geen herten... Ze zagen een mannetje dat met grote stokken op palen trommelde. "Iedereen kan het", riep het mannetje. "Hier, probeer maar." Theodoor en het meisje pakten de stokken aan en maakten zelf muziek.



Daarna liepen en klauterde ze verder over het pad tot ze bij een hoge toren kwamen. Daar keken ze uit over het bos, in de verte zag Theodoor zijn hok, en toen merkte hij pas hoe moe hij was geworden van dit avontuur. Ik ga naar huis, besloot hij en hij zei het meisje gedag, bedankte haar voor de fijne wandeling en sjokte uitgeput naar zijn hok, waar hij in een heerlijke slaap viel.

En mocht jij nou in de buurt zijn, kijk dan even of Theodoor thuis is, en als hij er niet is, dan is hij vast en zeker, net als jij, op avontuur.



Het houten pad van Theodoor is een niet te missen avontuur bij Orvelte. Het is niet alleen een verhaal over een avontuurlijk varkentje, maar ook een verhaal waarin je zelf kunt mee spelen, want het houten pad bestaat echt. Soms is het pad makkelijk begaanbaar, maar vaak moet je ook oppassen. Soms loop je hoog tussen de bomen en dan weer laag langs het water. Je klimt in de holle boom en zoekt evenwicht tussen de touwen.

Het houten pad van Theodoor is te vinden vlak buiten het museumdorp Orvelte. Het is een route voor de jonge, maar ook de oudere, natuurontdekker. Je loopt vanaf de brink over de schapendrift – langs de schaapskooien dan zie je bordjes staan die verwijzen naar het pad van Theodoor. Het pad is zo'n 300 meter lang en als je het afgelopen hebt, is de weg terug naar het dorp te vinden door de Theodoor-paaltjes (roze varkenpaaltjes) te volgen.



Für Informationen auf Deutsch



For information in English

[www.staatsbosbeheer.nl/padvantheodoor](http://www.staatsbosbeheer.nl/padvantheodoor)

Het pad is gerealiseerd in opdracht van Staatsbosbeheer. De Provincie Drenthe, gemeente Midden-Drenthe en het Recreatieschap Drenthe hebben het pad financieel mogelijk gemaakt en is uitgevoerd door Speeling.

Deze folder is vervaardigd op gerecycled papier, met bio inkt en een alcohol vrije drukpers.

Vormgeving: Studio De Vijf Berken

**Speeling.nl**

provincie Drenthe

GEMEENTE  
MIDDEN-DRENTHE



Recreatieschap Drenthe

